



Kom en doe je verhaal ...

Wat? Wil je gewoon even **je hart luchten**? Wil je een **gesprek over de zin** van het leven? Wil je graag een **geloofsgesprek** of een **biechtgesprek** met een van onze paters? Dan staan onze **luisterpuntvrijwilligers** voor je klaar. Ze zijn er gewoon voor jou en discretie is verzekerd.

Waar? Je kan ons vinden in het **Onthaal** van de **Clemenspoort**. Op één van onze tafels vind je de display met ons logo en daar wachten we graag op je. Wil je meer discretie dan kunnen we het gesprek ook altijd in onze gespreksruimte laten verlopen.

Wanneer? Je bent welkom elke **dinsdag van 10.30 tot 12.30 uur, elke donderdag van 10.30 tot 12.30 uur en van 15 tot 17 uur en elke zaterdag van 16 tot 18 uur.**

Info: Voor meer info kan je contact opnemen met P. Ludger Wolfert, lwolfert73@gmail.com, 0478 17 38 87.

P.S. Wil je graag luisterpuntvrijwilliger worden? We vragen twee uur luisterbeschikbaarheid per maand. Neem gerust contact op met odette@clemenspoort.be.

